

Πρόγραμμα εορτής Τριών Ιεραρχών

Παρουσιάζει η Ζέρβα Ελένη – Β1.

- 1) **Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκου Φίλη προς τις σχολικές μονάδες όλης της χώρας.** (Διαβάζει η υποδιευθύντρια του σχολείου μας κα Αθανασοπούλου)
- 2) **Λίγα λόγια για τους Τρεις Ιεράρχες** (από τη θεολόγο του σχολείου μας κα Χατζηπαυλίδου)
- 3) **Βίντεο για τη ζωή και την προσφορά των Τριών Ιεραρχών (~17')**
- 4) **«Οι Τρεις Ιεράρχες»** (Ποίημα - Αποδίδουν οι Αρσενίου Αιμιλία και Γιαννακόδημου Άντα του Β1)
- 5) **«Ύμνος στους Τρεις Ιεράρχες»** (Ποίημα – Αποδίδουν οι Ζέρβα Ελένη και Αλλούσι Αουρώρα του Β1.
- 6) **Σοφά λόγια των Τριών Ιεραρχών** (Διαβάζουν οι Γλύπτη Καλλιρόη και Ζαχαράκη Λίνα του Α1 και Καραγιάννη Ελπίδα του Α2)
- 7) **Απολυτίκιο των Τριών Ιεραρχών (Ηχητικό)**
Κλείσιμο από τον κο Διευθυντή.

Η Εκκλησία τιμά και τους Τρεις Ιεράρχες μαζί στις 30 Ιανουαρίου ως προστάτες της παιδείας και των γραμμάτων.



Έδειξαν με τη ζωή και το έργο τους ότι η πίστη προς το Θεό και η αγάπη προς το συνάνθρωπο συμβαδίζουν. Νοημάτισαν τον αρχαίο κλασικό κόσμο και διέσωσαν αξίες με πανανθρώπινο περιεχόμενο. Απέδειξαν ότι η αλήθεια του Χριστού, μπορεί σε κάθε εποχή να γίνει πράξη. Και αυτός είναι ο σκοπός της πραγματικής γνώσης.

Ευχαριστίες για τη διοργάνωση της γιορτής στους:

Βούσουρα Ευθύμιο – Φυσικό
(Ηλεκτρονική παρουσίαση)
Χατζηπαυλίδου Ελένη - Θεολόγο
(Υπεύθυνη της γιορτής)

Απολυτίκιο των Τριών Ιεραρχών (Ήχος α')

Τούς τρεις μεγίστους φωστήρας της Τρισηλίου θεότητος,
Τους τρεις μέγιστους αστέρες της Τρίφωτης Θεότητας,

τούς τήν οίκουμένην ἀκτίσι δογμάτων θείων πυρσεύσαντας,
αυτούς που φωτοδότησαν με ακτίνες θείων αληθειών την οικουμένην,

τούς μελιζήνους ποταμούς τῆς σοφίας,
αυτούς που μοιάζουν ποτάμια μελιστάλακτα σοφίας

τούς τήν κτίσιν πᾶσαν θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας,
αυτούς που αρδεύσανε ὅλη την κτίση με αγιασμένα νάματα θεογνωσίας:

Βασίλειον τόν Μέγαν, καί τόν Θεολόγον Γρηγόριον,
το Μέγα Βασίλειο, και το Γρηγόριο το Θεολόγο

σύν τῷ κλεινῷ Ἰωάννῃ, τῷ τήν γλῶτταν χρυσορρήμονι,
μαζί και με τον Ἰωάννη, τον ξακουστό που εἶχε στόμα με χρυσαφένια λόγια,

πάντες οἱ τῶν λόγων αὐτῶν ἔρασταί, συνελθόντες ὕμνοις τιμήσωμεν·
ὅλοι εμεῖς οἱ θαυμαστές των λόγων τους ας μαζεντούμε να τους τιμήσουμε με ὕμνους.

αὐτοί γάρ τῇ Τριάδι, ὑπέρ ὕμῶν ἀεὶ πρεσβεύουσιν.
Αφού κι αυτοί προς την Αγία Τριάδα μεσολαβοῦν ὑπέρ μας.

1^ο Γυμνάσιο Πειραιά
2015-2016

Εορτή Τριών Ιεραρχών



Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016